

# Nhật trình đi biển

## của người Bồ Lô tại vùng biển Hà Tĩnh

NGUYỄN DUY THIỆU\*

### 1 - Người Bồ Lô là ai?

Đọc theo ven biển nước ta hiện còn nhiều cộng đồng ngư dân thuỷ cư. Từ những nghiên cứu khá lâu dài trên thực địa, dựa theo nghề nghiệp kiếm sống có thể phân các cộng đồng này thành hai bộ phận chính: Một bộ phận chuyên làm nghề Đăng, Đáy đánh bắt tôm, cá trong sông, bộ phận còn lại đánh cá bằng câu, và lưới rút ngoài biển khơi. Về mặt nguồn gốc cũng có thể phân họ thành 2 nhóm: Một nhóm có nguồn gốc nông dân trong nội đồng, nhóm còn lại đã cư trú lâu đời trên biển. Thông qua việc quan sát về mặt nhân chủng, cũng như tìm hiểu về lối sống của các cộng đồng ngư dân này, chúng ta có thể nghĩ rằng phần lớn nhóm ngư dân đã cư trú lâu đời trên biển có dáng dấp rất gần gũi với các cư dân Malayu. Nhận xét vừa nêu đặc biệt phù hợp với người Bồ Lô phân bố tại vùng biển từ Thanh Hoá tới Quảng Bình và người Hẹ ở vùng biển Khánh Hoà.

GS.Trần Quốc Vượng trong *Tạp chí Văn hoá dân gian*, (số 3(71)/2000, tr. 20 - 27) đã dẫn lời TS.Li.Tana và một vài nhà khoa học Australia nói rằng họ đã tới thăm một cộng đồng Chăm ở phía Nam đảo Hải Nam, nay làm nghề đánh cá. Cũng trong bài trên, tại

trang 22 dòng 13 từ dưới lên ông viết tiếp: "người Ryu Kyu ở Okynawa, người Cao Sơn ở Đài Loan, người Hak Ka ở ven biển Phúc Kiến, Quảng Đông, người Lê (Đài-ao) ở Hải Nam, người Đàm (Thán Sín) ở Vịnh Hạ Long (hậu duệ là Mặc Đăng Dung), người Bồ Lô ở cửa Cờn, cửa Lò, cửa Hội, Nghệ - Tĩnh, người Chăm người Hẹ ở cù lao Ré, hòn Tre đảo Phú Quý v.v... đều là hậu duệ của các cư dân Malayo - Polynesian..."

Trong luận văn tiến sĩ (HN, 2002) Nguyễn Văn Vũ cũng đã cho biết: Ở Quảng Ngãi đã từng có một dân tộc có tên gọi là Ma Da được nói tới trong các văn bia của người Chăm mà theo GS. Đăng Nghiêm Vạn, dân tộc này đã sống ở bờ biển Quảng Ngãi (*Sổ tay các dân tộc Việt Nam*, Nxb, KHXH, Hà Nội, 1983, tr. 39 - 40). Phải chăng họ là một bộ phận người Chăm còn sót lại phải chịu sống hoang lạnh ở vùng ven biển Quảng Ngãi cho đến nhiều thế kỷ sau này trước khi bị Việt hóa hoặc tàn lụi. Các tác giả của *Quảng Ngãi chí* cũng cho biết về tộc người Thổ còn tồn tại ở Lý Sơn (đến lúc viết sách này năm 1932 và in năm 1933) trong lúc bắn đến việc: Người Thổ chỉ biết chở hàu, hến và đá vôi vào đất liền chứ không biết

\* VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG NAM Á

nung thành vôi để nấu đường phèn (Nguyễn Bá Trác, Nguyễn Đình Chi, Khiếu Lựu Kiều, 1933, "Quảng Ngãi tỉnh chí", trong *Nam Phong tạp chí*, bản đánh máy lưu tại thư viện tỉnh Quảng Ngãi, tr.148)

Có thể nói, những nhóm người dân thuỷ cư hiện cư trú dọc theo ven biển - những nhóm mà chúng ta nghĩ rằng có thể họ có nguồn gốc Nam Đảo đều rất thống nhất với các đặc điểm chung như sau:

1 - Về cấu trúc hình thể nhìn bằng mắt thường, trông họ rất giống loại hình Polinesien;

2 - Đều thuỷ cư;

3 - Mỗi quan hệ về nguồn được thiết lập theo "mạng" chiều dọc (giữa các nhóm cùng nguồn gốc cư trú dọc theo ven biển - khác các nhóm thuỷ cư có nguồn gốc nông dân là các mối quan hệ của họ chỉ hạn chế theo bề ngang với cư dân trên đất liền trong một cửa biển hoặc một vài cửa biển gần nhau mà thôi);

4 - Khai thác cá ngoài biển khơi với hai dạng công cụ chính, giống nhau: Câu và lưới rút (cha ông họ đều đã từng câu cá mập);

5 - Điều luyện về kỹ thuật đi biển (thông thiên, thông đế, thông hà, thông hải) và các kỹ thuật đánh bắt cá;

6 - Tại các điểm cư trú đều tập trung theo nhóm họ (các hộ/thuyền cùng họ thường cùng làm một nghề và xác lập thành những nhóm nhỏ cư trú riêng);

7 - Thiết chế xã hội của họ cao nhất là Vạn (làng chài), nhóm tự quản được hình thành từ các vị "tộc biểu";

8 - Mọi sinh hoạt đều tổ chức trên thuyền, trước đây đã từng thuỷ táng nay mua đất trên bờ địa táng;

9 - Đối tượng thờ cúng chính là Cá Ông, Mẫu Thoải và một vị thánh tại một cửa bể cụ thể nào đó...

Đối với công việc nghiên cứu, có thể nói, hấp dẫn nhất trong các nhóm này là người Bồ Lô. Người Bồ Lô cư trú dọc theo ven biển từ Thanh Hoá tới Quảng Bình. Họ được mô tả lung còng, cổ rụt, đi như chạy, khi đi chui đầu về phía trước, nói như chim hót... Người địa phương gọi họ là dân Nôốc câu, hay là dân Bồ Lô, hoặc dân Bố Chính. Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, "Bồ Lô" được dùng như một tộc danh để chỉ nhóm người mà dân cửa Sót

quan niệm là "Mường nước mặn". Trong dân gian ở địa phương vẫn còn lưu lại những cách quan niệm cũ về người Bồ Lô như:

Bồ Lô Xuyên Hồi

Không nồi nấu ăn

Không khăn chịt trôoxic (đầu)

Không nôoxic (thuyền) đi câu...

Về mặt ngữ nghĩa "Bồ Lô" là gì? Trong tiếng Việt hiện đại, từ Bồ Lô không có nghĩa. Qua những cuộc trao đổi với các bạn đồng nghiệp, chúng tôi chỉ dừng lại ở mức độ đoán định, từ này có gốc Mã Lai. Trong các ngôn ngữ thuộc dòng Nam Đảo, Bù - lao hay Pu - lao có nghĩa là đảo. Đến Nam Bộ từ này được Việt hoá thành "Cù lao" (cù lao Thượng, cù lao Thới...). Phải chăng, trên duyên hải Nam Nghệ Tĩnh này, từ "Bù lao" lại được Việt hoá thành "Bồ Lô" để chỉ nhóm người mà dân địa phương quan niệm là người từ ngoài đảo vào? Như vậy, phải chăng có thể ghép người Bồ Lô vào cùng một loại với người Mô - ken, cũng là dân thủy cư sống thành những chấm trên duyên hải Đông Nam Á lục địa, từ Mianma qua Thái Lan, đến Malaixia, hay là người Mô - rô sống trên biển giữa Nam Philippin và Đông Индонезия? Thật đáng tiếc chúng tôi chưa đủ cứ liệu trong tay để trả lời câu hỏi búa này.

## 2 - Nhật trình đi biển của người Bồ Lô

Có thể nói, trước đây khi chưa được trang bị công cụ và kỹ thuật hiện đại, đại bộ phận người dân tại vùng biển Trung Bộ chỉ quẩn quanh đánh cá gần bờ, trừ người Bồ Lô là có khả năng đi biển khơi và đi xa. Với kỹ thuật đi biển điều luyện, họ có thể nhìn núi, nhìn mặt trời, nhìn trăng, nhìn sao... để định hướng. Khi trời mù mịt không thể nhìn được cái gì thì họ nhìn làn nước vô vào mép thuyền... Và nhằm "lập bản đồ" để đi dọc theo ven biển mà họ có bài văn vẫn kể lại các mốc dọc đường đi - người dân địa phương gọi là "Nhật trình". Nhật trình được phân thành hai phần: Một phần *kể ra* (kể lên phía Bắc) và một phần *kể vô* (kể xuống phía Nam). Điểm xuất phát để "ra", hoặc "vô" là vùng Quảng Bình, Quảng Trị ngày nay, trước đây gọi là châu Bố Chính. Nội dung văn bản như sau:

### Kể ra:

Bố Chính là Bố Chính châu

Có Ông già lao sống lâu để đời

Ngồi buồn ta kể nhật trình chơi

Vũng Chùa, vũng Áng là nơi dựa thuyền  
 Kéo cánh buồm lên, bắt miền gió Đẹo  
 Chạy một hồi mới tò hòn La  
 Trông thì đá bạc de ra  
 Thần Dương ở đó, đấy là mũi Dung  
 Bãi lum tum, cửa Khẩu là đó  
 Chạy qua hòn Đẹo mới tò hòn Lài  
 Hòn Én nằm giữa không sai  
 Nom vô lạch Nhượng đầu Voi nhưng là  
 Ngoài khơi có rạn Đá Rà  
 Nom vô hòn Sập ngó qua hòn Gùm  
 Hòn Trộn thì ở giữa đồng  
 Hai mốc dốc lòng rán lái chạy ra  
 Nam Giới về huyện Thạch Hà  
 Vòng là Can Lộc, Hống là Nghi Xuân  
 Bãi làng Trang sóng vỗ nhí nhố  
 Hòn đá Ghềnh hàm dưới Lổ mọc lên  
 Bên ni sông con rồng nhìn lại  
 Tượng tượng hình như quan đai đội mao đầu  
 Đò Cường đã tới đây gần  
 Đò là cái huyện Nghi Xuân đất người  
 Chẳng lộng chẳng khơi  
 Hòn Nồm ở giữa tựa hình như đứa đi kheo  
 Ngoài khơi sóng bỗ leo xeo  
 Đây là lạch Hội, lạch Eo ra vào  
 Chốn thấp cao là ngàn thanh tịnh  
 Chốn thanh tịnh là chốn Bụt Tiên  
 Đầu vời hai núi mọc lên  
 Trong Ngư ngoài Mắt đặt tên kẽo lâm  
 Bãi Lâm châm hai Ngư một Mắt  
 Sức anh hùng bể Bắc đạo chơi  
 Cồn Ngang sóng vỗ ngoài khơi  
 Lan Chu đá mọc thảnh thoị một gò  
 Nom chừng đã tới cửa Lò  
 Cửa Hiền chật hẹp đá xây nén thành  
 Bãi long cong hình vòng nguyệt  
 Làm trai nén phải biết Lạch Vạn có lèn hai vai  
 Hòn Câu hòn Kiến chẳng sai  
 Hai hòn nằm ngoài mới tò Lạch Thới  
 - Chó ngồi nhói một hình tho lở  
 Rồng nằm ngang mới tò lạch Quèn  
 Ông bà đã kết nhân duyên  
 Khi xưa hai cụ ở miền chốn đây  
 Gạo với mồi đậm xay mỗi người một bì  
 Dao khắp bốn biển tình chặng  
 Hồn cơn mở miệng xích thằng  
 Mặt lại nhìn mặt hồn thăng lên trời  
 Thuở ông cha có lời truyền dạy  
 Gạo với mồi cúng miền lạ quen  
 Nhìn lên hòn núi đen đèn

Nguyễn Duy Thiệu: Nhật trình di biến của người Bồ Lô...

Đền thờ thánh Phượng đặt tên chùa Bà  
 Các lái vô ra bắt gà làm lễ  
 Làm lễ rồi đánh chén nghê nga  
 Khoan khoan cho khỏi tay ta  
 Chạy khỏi ngập Sẽ, nom qua Yên Hồi  
 Bãi Yên Hồi nom vào chan chan  
 Chạy lọt rồi phảng lặng như ao  
 Trong thì mành dạ lao xao  
 Ké đậu Vũng Ngọc người vào Biển Sơn  
 Chốn Biển Sơn vui hơn các cửa  
 Ông Đồ ở giữa dự tính tài già  
 Hòn Vung hòn Núc chan chan  
 Ông đồ ông công dịu dàng ăn chơi  
 Chạy ngoài khơi nom vào lạch Bảng  
 Đây là gần giáp bảng Thanh Hoa  
 Trên thì mũi thuỷ de ra  
 Bãi Cát gần Rọt nom qua Trầu Vòng  
 Bãi long cong cửa ngoài chật hẹp  
 Đây là gần cửa Ghép, Trường môn  
 Trên thì hai vỗ ngồi dòm  
 Bãi xa Trường Cát nom lên lạch Chào  
 Cạn cồn đất khô ra vào  
 Trường buồm máy lái nom qua né Trường  
 Hòn đá nằm ngang hình như con lợn  
 Trông thì trâu bò lốn xốn nhô ra  
 Ngoài khơi sóng vỗ mòi loà  
 Xôn xao là vọng đây là lạch Sung  
 Chốn lạch Sung vui hơn thị tứ  
 Mặc lòng người vui thú ăn chơi  
 Bãi Tiên ngược mặt ngóng trời  
 Đầu trâu ông Đựa, là nơi Thần Phù  
 Ngó cồn Mù cồn Mây là ấy  
 Chạy một hồi mới thấy lạch Đài  
 Cồn đen thì đóng bên ngoài  
 Cồn kia đáy nợ ta gài vô trông  
 Nước trong sông đặc như máu cá  
 Chiều Cống phơi trắng dạ cò bay  
 Cồn đen thì đóng bên này  
 Cái đồn Lục Bộ đóng rày ngã ba./.

#### Kể vở:

Kể từ đời vua Trịnh triều Minh  
 Bốn phương phảng lặng hai kính vững vàng  
 Trên thi vua ngự ngại vàng  
 Dưới thi văn võ hai hàng đai cân  
 Kể ra cho khắp muôn dân  
 Ngày no tháng đủ dần dần áu ca  
 Khi xưa nhật trình ta đã kể ra  
 Bây giờ dân dà ta lại kể vở  
 Trong địa đồ nhật trình có dặn  
 Phủ Thủ Thiêm, lạch Thuận là đây

Đồn ông cốt tháp thành xây  
 Trình đồn nạp lệ, rạng ngày mới ra  
 Gió đông ba cánh thuận hoà  
 Chạy khỏi một đội đó là lạch Ông  
 Chốn lạch Ông địa đồ mới đặt  
 Thuận êm vời chạy bắc mũi Dung  
 Đèo Hải Vân chất ngất ngàn trùng  
 Hòn Hành vụng Đô là trong vũng Hàn  
 Trong vụng Hàn dạ ngồi phơi cánh  
 Ngoài nghè nằm soảng sảnh thờ nhang  
 Mênh mông bát ngát dặm trường  
 Thầy chùa Non Nước thiên chương địa đồ  
 Ngó từ mù cù lao là đấy  
 Hòn Lai, hòn Láng hòn Lài  
 Ba hòn nằm ngoài cửa Đợi nằm trong  
 Ngó vào cửa Đợi thương ôi  
 Hòn Nồm ở giữa mồ côi một mình  
 Tam Cấp có rạn trời sinh  
 Bần than cửa Xế lai kinh Hợp Hòa  
 Trong Hợp Hòa có chùa Lưu chùa Ô  
 Ngàn thông minh thổ lộ non cao  
 Lao Chàm sóng vỗ rì rào  
 Sa Kỳ vũng vịnh rạ vào nghỉ ngơi  
 Chốn nghỉ ngơi nhiều nơi phong cảnh  
 Ngoài cù lao soảng sảnh mọc lên  
 Vốn xưa ông ấy có truyền  
 Chạy tới Lò Rượu bắt miền cho khơi  
 Thành thời ba cánh thành thời  
 Buông xuống Quảng Nghĩa dặm trường  
 Thầy hòn Cảnh Quýt sa hoàng đá treo  
 Lạch Kim Bồng Tam Quan là đó  
 Chốn thanh nhàn vui thú thửa lúa  
 Công đâu công thiếu công thửa  
 Công đâu múc nước tưới dừa Tam Quan  
 Hết miền Tam Quan sang ngàn Tây Phố  
 Chạy một hồi mới tò lổ Hoàng Sa  
 Phường Châm bãi Mới đã ra  
 Cồn khô nước ngọt gió là cát bay  
 Hòn Ly nước ngọt là đây  
 Thầy hòn Nhơn Bún sắp bày vũng trong  
 Khen ai khéo hoạ địa đồ  
 Con thuyền dạo bể giang hô thành thời  
 Anh em trò chuyện vui cười  
 Ngược mắt lên núi thấy người bồng con  
 Thương chồng ngồi giữa đindh non  
 Trăng trong vắng vặc dạ còn như in  
 Đã hết miền cao trống vào núi cưa  
 Hai mũi đèo chởm chợ de ra  
 Trên thì mũi Lấm dưới mũi Ba  
 Qua hai mũi ấy vũng La đã gần

Trong thì vũng La ngoài thì vũng Lấm  
 Lạch Kim Đài thăm thẳm ngong vô  
 Xênh xang bát ngát như tờ  
 Lao xao chốn ấy là chùa Ngã Liên  
 Chùa Ngã Liên còn chùa Mã Lý  
 Mã Cao Biển cột tháp thủa xưa  
 Đền Ông xưa đã tái nơi  
 Bai tiên thăm thẳm đã vời Đồng Môn  
 Đầu ai nghi nghệ bán buôn  
 Ra buồm Sư Tử nước non dần dà  
 Đầu ghềnh mũi Nậy de ra  
 Chạy khỏi một đội đó là Ô Rô  
 Vũng Ô Rô bốn mùa cùng khuất  
 Dựa lạch Nồm lạch Bắc cùng vui  
 Sơn Xuyên phong cảnh là đây  
 Nước non bia tặc đá xây ngàn trùng  
 Đá chập chùng non trùng xước ngược  
 Tặc bia truyền thủa trước Hùng Vương  
 Chạy qua đội ấy dặm trường  
 Ba non xấp xới là đèo ngư dân  
 Bỗng đâu mũi Ngọc gieo cần  
 Đồi mồi chởm chợ lần lần de ra  
 Nước non thú vật hay là  
 Thầy bầy trâu nẹp xì xoà sóng reo  
 Chạy qua đội ấy làng kheo  
 Cửa Lớn cửa Bé lạch eo ra vào  
 Sóng Ba Đào hòn Xum mũi Mác  
 Cửa canh gà tục tac bò ra  
 Xóm Đò ngọn khói đã qua  
 Lăn buồm dựa Chụt đó là Nha Trang  
 Chốn Nha Trang vẻ vang tứ thú  
 Săn quán hàng các lái bán mua  
 Đông Bắc thi dựa vũng Chùa  
 Nồm Nam dựa Chụt bốn mùa như ao  
 Ngoài Cù lao đá thung như vách  
 Mặc lòng người quán khách nghỉ ngơi  
 Anh em trò chuyện vui cười  
 Buồm trương ba cạnh bắc vời chạy vô  
 Gió ồ ồ buồm trương ba cạnh  
 Qua miếu Bà đền Thánh nhởn nhơ  
 Vũng dũng đá vách như thành  
 Vũng dũng đá vách xung quanh như buồng  
 Ngó vào trong bãi chung hòn Lúa  
 Qua ba ngòi mới tò Phan Rang  
 Vũng tròn lai láng mênh mang  
 Ngó qua thăm thẳm là ngàn mũi Dinh  
 Qua mũi Dinh cho liền chín giải  
 Mũi chỉ mặt trời rán lái de ra  
 Liệu chừng chốn ấy đã qua  
 Tây phương chỉ mũi lái đà gác đông

Gò lèo ba cạnh thẳng dong  
 Cửa Ná Đá tới phú Ông đã gần  
 Phú Ông cưa Ná bã Tồn hây hây  
 Phú Ông cửa Ná là đây  
 Cù lao chất ngất thẳng ngay là Gàn  
 Trông thì thuyền đậu thênh thang  
 Làng sông trải lưới thêng thang làm nghề  
 Hòn Rồng nay đã muôn kề  
 Thấy lạch Phan Rí thuyền bè xôn xao  
 Hòn Sơn đứng trước, hòn Rồng đứng sau  
 Ngó vào trong vụng như ao lặng bằng  
 Ngó xa mà chẳng thấy tăm  
 Phú Hải Phan Thiết đã gần trạm Long  
 Nào ai bẻ que non sông  
 Nào ai vác búa chở đứng rung cây  
 Se gá này đã gần đây  
 Cũng gần Cựu Cạn đó là Ba Dy  
 Hòn Ba thì ở ngoài khơi  
 Chạy khỏi một đội đó là Kỳ Vân  
 Ngoài Kỳ Vân trong thì Chính Bọng  
 Ngàn vũng Tàu lấp lấp xa khơi  
 Vũng Tàu nay đã tới nơi  
 Bãi Tiên giếng Ngự nước trong cam tuyễn  
 Vũng Tàu vui thú là miền thảm thơ  
 Thảm thơ ba cánh thảm thơ  
 Tuần giờ lạch lảng đã miền ở đây.

### 3 - Đôi điều nói thêm

3.1 - Văn bản này của người Bồ Lô - Xuyên Hồi, xóm Tân Hải, Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, do ông Trần Văn Lẹ, kể. Ông Nguyễn Ngọc Quang, xóm Văn Hiền, Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, giúp chúng tôi ghi lại. Có đôi đoạn chúng tôi đã dựa vào dịa bản ở cửa Sót, Thạch Kim, Hà Tĩnh (do lão ngư người Bồ Lô: Nguyễn Văn Ất cung cấp) để bổ sung. Thí dụ câu đầu tiên của bản ở Cẩm Nhượng là:

Cưỡi bá cành dâu  
 Có hai ông lão sống lâu để đời  
 Câu đầu tiên của dịa bản ở cửa Sót là:  
 Bố Chính là Bố Chính châu  
 Có ông già lão sống lâu để đời

Tạm thời khi chưa xác minh được, chúng tôi dùng câu đầu của dịa bản ở cửa Sót. Ngoài câu trên, tại một số câu khác chúng tôi cũng đã sử dụng dịa bản ở cửa Sót để bổ sung nhằm hoàm thiên văn bản. Dù vậy chúng tôi chưa thể tin đây là văn bản đầy đủ. Cách kể tại nhiều đoạn rất đáng ngờ. Phải tiếp tục sưu tập nhiều dịa bản khác may ra mới có được một bản hoàn thiện tương đối. Cũng cần phải nói thêm ngoài

Nguyễn Duy Thiệu: Nhật trình di biến của người Bồ Lô...

khu vực Bắc miền Trung, tại cực Nam Trung Bộ trong ngư dân thuỷ cư vùng biển Khánh Hoà văn bản này có tên là: "Vè các lái" cũng phổ biến, đã được sưu tầm và in trong *Tập san Văn - Sử - Địa* vào cuối những năm 1960. Thạch Phương và Ngô Quang Hiền trong *Ca dao Nam Trung Bộ* (Nxb. KHXH, HN, 1994), cũng giới thiệu "Vè các lái" không rõ các tác giả này đã trực tiếp sưu tầm hoặc sử dụng lại nguồn tài liệu đã nói ở trên. Chúng tôi chưa có dịp tra cứu để so sánh giữa các văn bản.

3.2 - Địa đồ kể trong bản Nhật trình này được xác định từ vùng biển Thanh Hoá đến vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, trùng với khu vực có các nhóm ngư dân thuỷ cư mà chúng tôi nghi họ có nguồn gốc Nam Đảo sinh sống.

3.3 - Muốn hiểu chính xác được văn bản phải biết tiếng địa phương vùng Quảng Bình, Hà Tĩnh và phải biết kỹ thuật đi biển bằng thuyền thủ công. Bởi thế mà lần này chúng tôi chỉ công bố văn bản gốc mà chưa giám chú giải. Hy vọng là trong tương lai gần, chúng tôi sẽ có điều kiện để nghiên cứu và chú giải chi tiết văn bản này./.

N.D.T

### Chú thích:

Để hiểu thêm về người Bồ Lô xin xem:

- 1 - Nguyễn Duy Thiệu: "Người Bồ Lô và vạn Kỳ Xuyên", *Tạp chí Dân tộc học*, số 3, HN, 1989.
- 2 - Nguyễn Duy Thiệu: "A few features on the way of life of the Bo Lo and other fishing inhabitants at Cua Sot estuary", *Vietnam Social Sciences*, N.4, 1993.
- 3 - Nguyễn Duy Thiệu: *Cộng đồng ngư dân ở Việt Nam*, Nxb. KHXH, HN, 2002 (420 trang).
- 4 - Nguyễn Duy Thiệu: "Các cộng đồng ngư dân thuỷ cư ở vùng biển Việt Nam", *Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á*, số 6, HN, 2003.
- 5 - Nguyễn Duy Thiệu: "Những vết tích Malayu trong văn hoá của tộc người Kinh (Việt) - qua tư liệu nghiên cứu điền dã về các cộng đồng thuỷ cư ở Việt Nam", *Tạp chí Di sản văn hoá*, số 4/2003.